

VOORSTELLING NIEUW GILDELID

MARC VAN EERDENBRUGH

Geachte Gildebroeders en Gildezusters,

De hoofdvrouw en ik hebben het genoeg jullie vandaag een kandidaat gildelid voor te stellen namelijk Marc Vaneerdenbrugh. Marc is onder de schutters reeds lang bekend en gewaardeerd. Maar het is niet meer dan normaal dat een vereniging die hoeksteen is van het Herentalse culturele leven, meer dan 600 jaar bestaat en een enorm gewicht aan reputatie en zilver draagt zich afvraagt of een kandidaat geschikt is om haar gelederen te verwoegen. Een schutter is toch zo gemakkelijk omgekocht met een borrel jenever of zelf gemaakte foezel en wat is dan de waarde van zijn oordeel?. De gilde stelt zich dus terecht de vraag: door deze persoon aan te nemen als lid, gaan wij geen brug(h) te ver? Trouwens, de brug die wij oversteken, is dit een stevige stenen of stalen brug? Is dit geen zwakke eerden (aarden) brug?

Wij zijn dus op onderzoek gegaan.

De familienaam van de kandidaat klinkt in Kempische oren niet zo bekend. Daarom werd de databank van de Nederlandse familienamen geconsulteerd en gelukkig daar komt deze familienaam niet in voor. Dus : belangrijk positief punt: het is geen Hollander, ook niet van verre afkomst.

Verder onderzoek wijst naar Stekene. Dat is minder positief want in Stekene is ons aller wereldkampioen motorcross René Baeten verongelukt tijdens een wedstrijd.

Zeer positief is dan weer het feit dat hij als vrouw een Kempische genomen heeft. Op het einde van een proefperiode (of was het een rodage periode) van zegge en schrijve 5 jaren is hij in 1971 getrouwd met een vrouw waarvan de naam alleen al je in hemelse sferen brengt.

Stella en Marc kregen 4 kinderen: 2 zonen en 2 dochters die ondertussen al enige tijd het ouderlijke huis verlaten hebben. Het flinke aantal kleinkinderen dat hier het gevolg van werd vult mooi hun oude dag.

In 1972 heeft Marc zich in Herentals gevestigd als kinesist. Bij aanvang woonden zij in de Hikstraat om later te verhuizen naar de Fraikinstraat naar een woning met een prachtige tuin. De eerste jaren waren moeilijk maar dank zij de vertrouwdheid van zijn echtgenote met de Kempische volkstaal was Marc snel ingeburgerd.

Marc is geen gewone kinesist. Hij heeft nog bijkomende studies gedaan o.a. in Parijs en heeft daar extra specialisaties verworven. Zo is hij expert geworden in het “kraken” van mensen. Dit is uiteraard figuurlijk bedoeld.

Als “huisman” is Mark van het type dat “ liefdevol gesoigneerd wordt en het goed kan verdragen en dat niets te zeggen heeft”. Hij is de trotse bezitter van 24 onderbroeken, 24

onderhemden en 44 paar sokken. Het is van belang om hierbij even stil te staan. Enerzijds wijst dit op het enorme financiële succes dat hij in zijn beroepsactiviteit moet hebben en anderzijds dat wij hier met een propere kerel te doen hebben.

Hij is sportief. Zo was hij tot enige tijd geleden betrokken bij de leiding van het basketbal in Herentals. Hij is heel handig, kan lassen, timmeren en is gespecialiseerd in het leegpompen van ondergelopen kelders. Hij geniet van zijn tuin en legt zich vooral toe op het kweken en het verwerken van kweeperen. Het is niet te geloven wat men van deze lelijke vrucht kan maken. Vooral zeer goed tegen de valling die nog zou kunnen komen. Hij heeft een goede eetlust en zijn lever is dik in orde. Zijn Franse woordenschat is goed, zeer goed zelfs als het gaat over vloeibare voedingswaren die met “Chateau” beginnen.

Maken wij de globale balans op van de waarde van deze kandidaat dan komen wij tot het besluit dat Marc Vaneerdenbrugh een waardevol lid van de Sint-Sebastiaansgilde zal zijn. Wij vragen jullie dan ook eensgezind zijn kandidatuur te steunen.

Wij verklaren hierbij, op ons woord van eer, dat bovenstaande in overeenstemming is met wat wij denken te weten of horen zeggen hebben of voor waarheid hebben moeten aannemen.

Herentals, 21 januari 2018

Anneli Muller

Meter

Jan Berghmans

Peter