



†  
Na een rijkgevuuld leven vol diep geloof,  
werd opgenomen in Gods eeuwige liefde :  
DE HEER  
**JOS VAN ROEY**  
echtgenoot van mevrouw  
**GERMAINE van de POL**  
Stadsontvanger te Herentals.  
Ere-hoofdman St.-Sebastiaansgilde.  
Lid van verschillende broederschappen.  
Geboren te Brasschaat op 26 januari 1910  
onverwacht, maar niet onvoorbereid overleden  
te Westerlo op 15 april 1976.

Terwijl de lente zijn land van bos en heide  
naar het Paasfeest voerde, brak zijn grote  
hart. Witte Donderdag. Een pad van Herentals  
naar zijn Tongelse abdij was zó onverwachts  
z'n laatste levensweg.

De gave van het woord, een grote eruditie,  
ontstuijmg en dynamisch, gesteund door een  
warm hart maakte hem bij iedereen geliefd.  
De kunst van de vriendschap heeft hij als  
geen ander beleefd en gevierd. Door zijn  
woorden kon hij zijn medemensen meevoeren  
naar toppen van zonlicht, en meren van ont-  
roering. Ontembaar in zijn streven naar op-  
waarts leven, onvermoeibaar in zijn vele ak-  
tiviteiten. Steeds weer werd er een beroep  
op hem gedaan, en nooit tevergeefs. Naast  
een meer dan welgevuld beroepsleven in  
dienst van zijn stad, heeft hij ook van haar  
mensen gehouden, de Kempen was zijn heil-  
igdom, de woordkunst zijn onbegrensde uiting  
van liefde voor het schone.

Zijn vrouw en kinderen ging hij voor in  
een streven naar zelfontplooiing en schoon-  
menselijkheid. Met toewijding en volharding,  
met ernst en humor leidde hij hen langs de  
Kempische wandeling naar een zón van hui-  
selijk geluk. Hij is van ons heengegaan ter-  
wijl hij nog zoveel vreugde onder de mensen  
wilde brengen.

Dat hart dat uitging naar zijn familie en  
vrienden werd te klein om alles nog aan te  
kunnen. Het vaderhuis wenkte, de poort stond  
wijd open om hem te verwelkomen.

Mijn lieve Gerry, Ria, Jan, Gella, Hilde, ga  
nu verder de weg die ik voorging. Volg het  
pad door de hei naar de warme haard, en  
laat daar allen welkom zijn die hoop in hun  
hart, en een bede in hun ogen hebben. Help  
de mensen het goede Kruid te plukken en  
wees een "herberg waar nog wél plaats is."

Dat deze die hem liefhadden zich zijn aan-  
stekelijke geestdrift herdenken. Zijn trouwe  
herinnering zal ons steeds bijblijven.

Hou voor hem een ontroerende gedachte.

DE FAMILIE IS U DANKBAAR VOOR  
UW MEDELEVEN.

Aann. van begrafenissen J. Druyts-Eyckens,  
St.-Waldetrudisstr. 16 - Herentals - Tel. 21.21.56