



Secretariaat van de Koningin

Laken, 13 mei 1963

Mijnheer,

De Koningin heeft uw brief van 2 mei zeer wel ontvangen en Zij dankt U voor de vriendelijke gevoelens die U Haar in naam van de Sint Sebastiaansgilde van Herentals heeft uitgedrukt.

Ingevolge de bevelens van de Vorstin heb ik uw geval aanbevolen aan de Heer Ambassadeur van België te Madrid, Baron BEYENS, tot wie U zich in vertrouwen kan wenden.

Hare Majesteit wenst U goede reis en veel genoeg in het kleurrijke Spanje.

Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn gevoelens van hoogachting te aanvaarden.

De Secretaris van de Koningin

P. PAELINCK

Aan de Heer
de Heer Jos GEPTS
& &

HERENTALS