

SINT-SEBASTIAANS Gilde HERENTALS

JoannaMoons

Zondag 15 juni, dag van het koningsschietsen en hoogdag in de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals. Het was zonnig en droog en dan is het prachtig groene, historische kader van het begijnhof achter de gildekamer de ideale plek. Er was dan ook heel wat belangstelling.

Het begon om 13 uur met een korte optocht door het begijnhof. Hoofdman Ferdi Van Grieken richtte een welkomwoord tot de genodigden en het publiek; kapitein Jan Bergh-

mans gaf klare en heldere uitleg bij alles wat er gebeurde. Dat werd zeer gewaardeerd door het publiek en door alle gildeleden. Bovendien ging de tijd wat sneller voorbij al kijkend en al luisterend. We wisten immers nog niet dat het vier uren zou duren vooraleer de gaai naar beneden zou komen!

Voor uittredend koning Ludo Boeckx werd het niet gemakkelijk. Knieproblemen speelden hem parten en hij moest zijn titel verdedigen vanuit

de rolstoel. Bovendien was er een jonge, getalenteerde, ambitieuze schutter, Davy, die het koningschap beoogde.

Omstreeks 16 uur slaagde Alex Embrechts er in de gaai neer te halen. Alex aanvaardde het koningschap echter niet en er moest dus verder worden geschoten.

Meer en meer schutters haakten af tot uittredend koning Ludo en deken Davy Van Kerckhoven het nog alleen tegen elkaar opnamen, werd spannend. Er werd ook al gedacht aan "de volgende dag verder te schieten". Om 17.30 uur zou er worden gestopt. Al mocht het een kwartiertje langer duren.

En kijk, precies tijdens dat kwartiertje, in de 39^{ste} ronde, gebeurde het! Het was Davy die de vogel afschoot! Gejuich en applaus bij het publiek. Stralend en ontroerd aanvaardde Davy het koningschap. Zijn oefeningen en inspanningen werden nu beloond! Kersverse koninging Kirsten stond erbij straalde evenzeer. Uittredend koning Ludo gaf sportief de koningstitel over. Ludo had eervol verloren, Davy verdiend gewonnen! Davy heeft in de gilde zijn kwaliteiten al getoond: hij is deken en gilde-prins, nu ook koning. Er wacht hem wel een heleboel werk! Hij wordt meteen de jongste koning ooit in onze gilde en hij heeft zeker nog niet zijn beste pijlen verschoten!

Na de ceremonie rond de nieuwe koning volgde nog een barbecue die door iedereen werd gesmaakt. Het was een lange dag, koning Davy's dag!

