

# Een keizer kent geen zwakheden



*De Sint Sebastiaansgilde samen met burgemeester De Peuter en schepenen Goris en Poortmans voor het stadhuis.*

Het is alsof hij een veer in zich heeft die hem dwingt om raak te schieten. Hij knippert ook nooit met z'n ogen en is op een speciale manier geestdriftig. Hij is nu Keizer van de St.-Sebastiaansgilde en iedereen heeft eerbied voor hem. Voor ons staat Rik Van Dijck. Voor Herentals heeft hij nu wat te betekenen want Rik is volgens de archieven de eerste gildeman die het tot Keizer heeft gebracht.



*Keizer Rik Van Dijck mag de juwelen dragen.*